

O Heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.



## ZALIG AANDENKEN

van Juffer

### Anna VAN RUYSKENSVELDE

dochter van wijlen

#### Mr Maurice en Mw Virginie De Brauer

geboren te Erwetegem, de 29 October 1892 en zeer godvruchtig overleden in de Kliniek van Opbrakel, de 11 Juli 1953, gesterkt

door al de Genademiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de **Derde Orde van de H. Franciscus**,  
van de **Confrerie van 't Allerheiligste Sacrament**.

In christelijke eenvoud en in stille deugdzaamheid heeft de duurzame afgestorvene haar zaligheid verzekerd.

De Heer had haar begunstigd met een vreedzaam en zachtvaardig gemoed dat aller harten won; ook werd zij door alle mensen gewaardeerd en bemind en zal haar gedachtenis in zegening blijven.

Heer, uw vertroosting en hebben mijn ziel met vreugde vervuld naar de mate der beproevingen die mij overkwamen.

Duurbare broeders, zuster en bloedverwanten, ik verlaat u om in een beter leven te treden. Weent niet voor mijn afscheiden, maar blijft getrouw aan uw christelijke plichten, die onze deugdzaam ouders ons alijd hebben voorgelaten en dan zal de God van vrede bij u zijn. Bidt voor mij, ik zal u immer bij God helpen door mijn gebeden.

Bidt de 4 Akten voor de overledene.

R.

I.

P.

Uitg. R. Van Der Linden. Erwetegem

De familie VAN RUYSKENSVELDE  
De familie DE BRAUWER

danken U van harte voor de blijken van  
christelijke deelneming en gebeden.