



## DANKEND EN BIDDEND

nemen wij afscheid van

MEVROUW

**Angèle VAN RUYSKENSVELDE**

weduwe van de heer Martin Wallez

geboren te Velzeke op 28 september 1902 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St-Elisabeth  
te Zottegem op 28 februari 1981  
Gesterkt door de H.H. sacramenten der zieken.

---

Julien en Mariette Ardyns-Wallez  
kinderen en kleinkinderen  
Charles en Laurette Roelandt-Wallez  
en kinderen  
haar kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen  
de families Van Ruyskensvelde, Wallez,  
De Clercq en Van Den Berge

**Danken U voor de blijken van  
deelneming in rouw en gebeden.**

---

Nu moeder en mémé er niet meer is, beseffen wij pas ten volle, wat wij aan haar hebben verloren en wat zij voor ons is geweest, hoe diep zij ons heeft bemind en hoezeer wij aan haar waren verknocht. Neen moeder en mémé dat kunnen wij nooit vergeten.

Wij danken U, Heer God, omdat Gij ons deze goede vrouw tot moeder hebt gegeven en haar zolang in ons midden hebt laten leven. In werken en zorgen gaf zij ons het voorbeeld, altijd eerst meer bekommerd om de anderen dan om zichzelf.

Wij danken U, Heer God, omdat zij gedurende haar leven, zoveel vreugde mocht ondervinden aan de oprechte en dankbare genegenheid van haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen familie en vrienden.

Zij ruste in vrede.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem