

Vader, Uw Heilige wil geschiede !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Camiel VAN RUYSKENSVELDE

echtgenoot van

Mevrouw ELODIE VAN DE CAPELLE

geboren te St Maria-Oudenhove, den 11 Oktober 1910 en er godvruchtig overleden, den 22 Februari 1952. Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Een onverbiddelijke kwaal is hem lange tijd een kruis geweest op zijn levensweg, maar moedig en sterk is hij steeds gebleven. Zijn kracht vond hij in de Sacramenten, in God, die zijn steun en toeverlaat is geweest al de dagen van zijn leven.

Met gerust gemoed en in volledige overgave aan Gods Wil, kan hij de Eeuwigheid te gemoet gaan, hij kende slechts nog één bekommernis: het welzijn van zijn gezin.

Daarom willen wij vol vertrouwen opzien naar de Vader van alle barmhartigheid in de hemel, en ons troosten in de zegenrijke waarheid van de gerechtigheid en de goedheid des Heren.

Dierbare echtgenote, de Heer heeft mij vroeg teruggeroepen. Wij hebben samen gewerkt voor 't geluk van onze kinderen. Onze samenwerking blijft. Vanuit den hemel zal ik u steunen en sterken in dank voor al uw genegenheid en goede zorgen.

Beste kinderen, bidt dagelijks voor vader, zo blijft gij met hem verenigd, en bouw uw leven op naar zijn voorbeeld van christelijke plichts-
vervulling en werkzaamheid.

Beste moeder, familieleden en vrienden, eens zien wij elkander weer in de hemel. Bidt voor mij als bewijs van uw liefde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dag. afl.)

Uitg. J. Eeckhaut, St. Maria-Oudenhove

De familie Van Ruyskensvelde en Van de Capelle danken
voor de blijken van genegenheid hun betoond bij het afster-
ven van

Mijnheer Camiel VAN RUYSKENSVELDE.