

Als gij mij 's morgens zult zoeken zal ik er niet meer zijn want als een weversdraad is mijn leven afgebroken.

†

Laten wij bidden voor de zielerust  
van Mejuffer

## Cyrilla VAN RUYSKENSVELDE

geboren te Erwetegem, de 20 Mei 1896 en godvruchtig  
in de Heer ontslapen te Strijpen, de 16 Januari 1953  
voorzien van de Troostmiddelen Onzer Moeder  
de H. Kerk.

Haar leven was niet alleen schoon en stichtend omdat het zo kinderlijk eenvoudig was. zo ongekunsteld en helemaal in dienst van de evenmens, maar ook hoogst verdienstelijk doordat zij bij het trouw en nauwgezet vervullen van al haar dagelijkse plichten God uit het oog niet verloor maar in alles zijn heilige inzichten beoogde te doen.

Christen mens wist zij dat het enig noodzakelijk is God glorie te geven en zo zijn onsterfelijke ziel te redden en dat men daarvoor bereidwillig en offervaardig alles moet kunnen prijsgeven, zijn bezit, zijn gezondheid ja zelfs zijn leven als God dit vraagt, ook al is dit soms vroegtijdig en op een ogenblik dat wij het niet verwacht of zelfs allerminst vermoeden kunnen.

Het is in die christelijke overtuiging en met die heilige bezieling als vrucht van diep geloof en innig vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid dat Cyrilla geleefd heeft en gestorven is.

Diepbetreurde familieleden, vrienden en kennissen het leven op aarde duurt maar een korte tijdspanne, vertrouwt dus niet op de dag van morgen om orde te stellen op uw zaken. De Heer kan u onverhoeds uit het leven roepen en dan telt alleen datgene dat wij voor Hem hebben gedaan.

Nu ik tijdelijk van u gescheiden ben, kunt gij mij toch nog helpen door dagelijks in uw gebruikelijk avondgebed mijn ziel te gedenken.

Mijn Jezus barmhertigheid!

Bid de 4 akten.

R.

I.

P.

De familie VAN RUYSKENSVELDE,  
De familie DE WINNE,

danken U van harte voor de bliken van  
christelijke deelneming en gebeden.