

Wees bereid !

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Emma Van Ruyskensvelde

weduwe van Mijnheer

IR IE MI I W A T T É

Geboren te Steenhuize-Wynhuize, den 27 Febr. 1876,  
en aldaar godvruchtig overleden den 18 Februari 1946  
voorzien van 't H. Oliesel en den Apostolischen zegen.



Ijdel en bedriegelijk zijn de bevalligheden van het  
lichaam maar de vrouw die den Heer vrees, zal gepre-  
zen worden.

De dood kan ons overkomen als wij het minst vreezen ;  
zij ontziet noch staat noch ouderdom. Gelukkig diegene  
die haar voortdurend voor oogen hebben : door een  
christelijk leven zich tot haar komst voorbereiden, en  
ten allen tijde gereed zijn te verschijnen voor God, hun  
Rechtvaardige Rechter.

Ontvang, Heer, de ziel van uwe dienaress, die Gij uit  
het ellendig verblijf van dezen wereld hebt geroepen ;  
bevrijd haar van de plaatsen der pijnen : en dat zij  
het geluk geniete van het eeuwig licht te aanschou-  
wen. Door Christus onzen Heer.

Gij, mijne dierbare Kinderen, hebt dank voor uwe  
liefde en toewijding : bewandelt steeds de wegen des  
Heeren, onderhoudt Zijne Geboden, opdat, wanneer  
ook voor U het uur zal slagen, we samen bij den Heer  
zouden vereenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.afl.  
Zoet Hart van Maria, weest mijne toevlucht 300d afl

Mijnheer en Mevrouw Gérard VAN  
HOORDE-WATTÉ ;

Mijnheer en Mevrouw Richard HAESE-  
VELDE-WATTÉ en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Désiré CORRIJN-  
WATTÉ en kinderen ;

De Familiën VAN RUYSKENSVELDE,  
WATTÉ en DE VOS,



danken U van harte voor  
de blijken van deelneming  
hun betoond in hun diepen  
rouw,



Dr. O.Schautteet Zottegem - Colaes St-Liev.-Essche.