

" Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe."

Rom. 14,8



Aandanken aan:

DE HEER

**Frans, Amedeus**

**VAN RUYSKENSVELDE**

**echtgenoot van Elodie VAN DE CAPELLE.**

weduwe van Camil VAN RUYSKENSVELDE.

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 25 november 1908  
en godvruchtig overleden te Zottegem op 16 oktober  
1992, gesterkt door Heilige Sacramenten der Zieken.

Voorzitter van de Bond der Gepensioneerden.

Lid van Ziekenzorg.

Na een langdurige ziekte is Frans eindelijk mogen  
sterven. Hijzelf had het zo dikwijls gevraagd. De Heer heeft zijn  
gebed verhoord. Wij verliezen in Frans een in-goed mens, steeds  
bereid om een dienst te bewijzen, altijd tevreden, ook in de  
tegenstagen.

Kort na mijn aanstelling als pastoor is Frans komen kennis  
maken als voorzitter van de gepensioneerden, als kernlid van  
ziekenzorg en als ijveraar van het parochieblad. Ik ervaarde hem  
als een minzaam en eenvoudig man, als iemand die gemakkelijk  
contact legt. Heel veel mensen van Sint-Maria-Oudenhove  
kennen hem zeker van zijn wijk. Hij had immers altijd tijd om een  
babbetje te slaan.

De overledene is ook altijd een harde werker geweest.  
Eerst 22 jaar als hulp bij een landbouwer, steeds de eerste en de  
laatste. Daarna is hij gaan werken in een ijzergieterij.

Toen zijn broer op 41 jarige leeftijd stierf en zijn echtgenote  
achterliet met 5 kinderen - één was reeds getrouwd - ontfermde  
hij zich over dit gezin. Hij is later een goede vader en grootvader  
geweest voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Elodie had er een goede echtgenoot aan.

Alles wat Frans deed kwam vanuit zijn geloof. Trouw aan zijn  
zondagsmis en aan zijn gebed wilde hij zich inzetten voor zijn  
gezin, voor de parochie en voor zoveel mensen. Hij was  
bekommerd om het wel en wee van zovelen. In het begin van zijn  
ziek-zijn kwam hij nog eens graag naar de vergadering van de  
gepensioneerden en deed dan zijn "toerke" bij de aanwezigen.  
Hij genoot ervan bij de mensen, bij zijn mensen te zijn.

Nu is Frans naar de Heer toe. Een overvloedig loon  
staat hem daar te wachten. Zijn vagevuur heeft hij reeds gehad  
door zijn pijnlijke ziekte. Hij heeft zijn lijden moedig gedragen. Het  
was geen moeilijke ziekte. Moge de goede God hem opnemen in  
zijn Hemels Koninkrijk.

Beste echtgenote, wij zijn samen zeer gelukkig  
geweest. Wij hebben samen vele mooie jaren gekend en zijn  
samen oud mogen worden. De laatste jaren is het een beetje  
moeilijk geweest en daarom zeg ik u dank voor de vele goede  
zorgen en voor uw nabijheid in mijn ziek-zijn.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen  
en allen die mij lief waren, heb dank voor elke blijk van  
genegenheid, voor elke vorm van dienstbaarheid en vooral voor  
de bezoekjes aan mijn ziekbed. Eens zien wij elkaar terug bij de  
goede God.

Blijven wij verbonden met elkaar door ons gebed.

Heilige Maria, moeder Gods,

bid voor ons, arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Heilige Franciscus van Assisi, bid voor ons.

De families Van Ruyskensvelde - Van De Capelle -De Haver -  
Van Nieuwenhove danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : 4 november 1992 om 18.45 u.

---

Drukk. Hans Maginet, Zottegem -Tel. 091/60.74.96

Rouwcentrum Porrez, Zottegem - Tel. 091/60.06.58