

Als wij met Kristus lijden, zullen wij met Hem ook de glorie binnengaan.



Wees indachtig in uw gebeden de ziel van
MIJNHEER

Hector-André-Robert
VAN RUYSKENSVELDE

zoon van wijlen Mr Camiel en
Mw Louise Van De Castele

geboren te Strijpen, de 29 November 1903 en er godvruchtig overleden de 9 October 1952, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hoezeer is het ons nu weer gebleken dat wij Gods wegen niet kennen en Gods bedoelingen niet kunnen pijken.

In de volle kracht van zijn jaren heeft een slepende, ongeneesbare kwaal deze sterke jonge man aan de liefde van de zijnen ontrukkt.

Hij hield van het leven als van een goede gave van God en zijn goed karakter, zijn luimige inboest maakten hem beminnelijk, iedereen die hem kende hield van hem want waar hij was, bracht hij vreugde en blijde lach. Zijn eenvoud en de edelmoedige gevoelens van zijn hart verwierven hem de algemene achting en genegenheid. Door trouwe plichtsvervulling toonde hij dat zijn liefde tot God oprecht was.

Moge de Heer hem nu lonen en deelachtig maken aan het geluk zijner heiligen,

Duurbare broeders, zuster en familie, de dood heeft mij vroegtijdig uit uw midden weggenomen, Hoe vurig dank ik U allen die voor mij zo innig

bezorgd zijt geweest en mij zo liefderijk hebt verpleegd. U vooral beminde zuster die dag en nacht bij mijn ziekbed op de minste mijner wenken hebt gelet en mij troosten verzachting in het lijden hebt gebracht. Ik zal God eerbiedig vragen dat Hij in zijn nooit volprezen mildheid U daarvoor lone.

Verleent mij allen de steun van uw gebed en tot een blij weerzien in de hemel,

Mijnheer en Mevrouw Albert VAN RUYSKENS-
VELDE-VAGENHENDE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Sefrien VAN RUYSKENS-
VELDE-D'HOLLANDER en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw René MEEUS - VAN
RUYSKENSVELDE;

De familiën VAN RUYSKENSVELDE en VAN DE
CASTEELE

*zeer gevoelig voor de blijken van christe-
ne deelneming en gebeden in hun diepe
rouw, danken U oprecht.*

Uitg. Ernest De Henau, koster, Strijpen.