

« Heden zij uw verblijfplaats in de stad van vrede, en uw woning in het heiligdom Sion ».
(Dodenliturgie)

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Henri VAN RUYSKENSVELDE

**echtgenoot van Mevrouw
Bertha VAN DEN BERGHE,**

geboren te Erwetegem op 4 augustus 1918
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 3 juli 1982,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen ». Dit hoopgevend woord van onze Heer is bemoedigend en troostend voor allen die een dierbare te betreuen hebben. Het geeft hen de zekerheid dat de dood niet een absoluut eindpunt is van een mensleven maar dat dit leven « op een andere wijze » verder gaat. Jezus verzekert ons dat werk, goedheid, liefde, zorg en volbrengen van plicht in het leven, niet zinloos geweest zijn, maar wel « het andere leven » hebben ingeleid en bepaald, dank zij de weg die Kristus de mensen is voorgegaan. Als echtgenote en kinderen van deze overledene terugblikken in het verleden en overdenken wat hij voor hen als echtgenoot en vader betekend heeft, zullen zij bij het overlijden van deze man, juist in een gelovig uitzien naar zijn toekomst, hun grootste troost vinden. Zijn zorg en ijver om het bestaan van

zijn gezin veilig te stellen zullen hen steeds bijblijven, en hem als een afstraling van Gods zorg voor de mensen aangerekend worden.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, gij weet dat ik steeds met U allen begaan geweest ben. Mij heengaan valt U pijnlijk, doch uw onderlinge overeenkomst zal U in deze ogenblikken een sterke steun zijn. Dierbare kinderen, vergeet nu vooral moeder niet en spreekt mijn kleinkinderen en achterkleinkind, van wie ik allen zoveel gehouden heb, nog dikwijls over hun grootvader. Vertolk uw genegenheid voor uw vader in een kort gebed voor mij: « Heer God, wij bidden U voor onze dierbare overledene. Laat hem over de dood heen, thuis komen bij U en schenk hem de vreugde die Gij in alle eeuwigheid uw kinderen hebt toegezegd.

Door Kristus onze Heer ».

De families :

VAN RUYSKENSVELDE, FRANCEUS,
VAN DEN BERGHE, LATEUR,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel