

Het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Hij zal hen redden van de dood.
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer. Ps 33



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

IRMA VAN RUYSKENSVELDE

weduwe van de Heer

FRANCISCUS VAN DER CAPELLEN

zij werd geboren te Erwetegem de 8 maart 1892
en is er spoedig maar godvruchtig van ons heen-
gegaan, de 20 oktober 1981, gezalfd "in extremis".

Zij was de Heer in 't dagelijks werk
en in zijn Huis verbonden :
daar heeft zij God geproefd en, als
het goud, hem waard gevonden.

O kinderen, volgt uw moeder na,
tracht, zo zij was, te wezen :
godvruchtig, naarstig, eerzaam, kloek
in 't hopen : en na dezen

zo zult gij haar aanschouwen in
Gods huis, niet meer in 't lijden,
maar eeuwiglijk, met al die haar
beminden, in 't Verblijden. (Gezelle)

Hoe hoog haar ouderdom ook was, al die haar
kenden zullen haar missen. Want nu nog was zij,
zoals gans haar leven, een mens om van te hou-
den, door haar milde glimlach. Met ogen, wat
weemoedig om het verleden en om de onmacht
van de ouderdom, maar toch nog steeds een blij-
de tinteling om het goede in de mensen en in de
wereld. Dankbaar voor de teder- genegenheids-
volle verzorging die zij thuis ontving, dankbaar
om elke attentie, elk bezoekje.

Haar diep geloof was haar stut, daarop had zij
gans haar leven opgebouwd, haar vriendelijk-
heid, haar werkzaamheid in dienst van gezin en
allen die zij kon helpen. Bidde en de kommunie
ontvangen waren haar grote troost en kracht.

Flug is zij heengegaan. wellicht was de Heer
haastig om haar ten volle te omarmen met zijn
eeuwige Liefde !

Dierbare kinderen dank U voor alles. Goede
familieleden en vrienden, gedenk mij oprecht
in uw gelovig gebed. - Dat zij ruste in vrede !

De families : VAN RUYSKENSVELDE, VAN DER
CAPELLEN, MEULENIJZER en
MICHIELS

danken U voor Uw kristelijke
deelneming en Uw vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde-Bogaert - tel 600.578