



Wil met ons biddend de herinnering
bewaren aan de heer

Laurent Van Ruyskensvelde

echtgenoot van Mevrouw

Denise Everaert

geboren te Erwetegem op 1 januari 1921
en schielijk overleden te Gemmenich
op 21 september 1975.

Politiek gevangene 1940-45 - Lid van de K.W.B.

Heer, onze God, Gij kent onze droefheid en de pijn in ons hart om het zo onverwacht heengaan van Laurent.

Gij weet hoe hij hield van het leven. Leven was voor hem geen betrokken zijn op zichzelf, maar vlotte, hartelijke openheid en levende belangstelling voor de evenmens en voor de gemeenschap, voor haar geschiedenis, voor haar wel en wee.

Gij weet hoe hij de vreugden van zijn familieleden en van zijn vele vrienden maakte tot zijn vreugde, hun zorg tot zijn zorg, hun welslagen tot zijn geluk en tot zijn fierheid.

Het valt daarom zo hard, Heer, ons te realiseren dat hij voortaan niet meer in ons midden zal zijn. Wij zullen zijn levensmoed, zijn spontane genegenheid en vriendschap, zijn zelfvergeten dienstbaarheid hard missen. Door onze droefheid heen groeit echter een innig en troostend gevoel van dankbaarheid om het geluk dat hij ons schonk en dat wij in onze genegen herinnering aan hem zullen bewaren.

Graag ging hij wandelen. Hij hield immers van de schoonheid van de natuur. Hij ontmoette er graag mensen er maakte er vrienden. In het kader van de K.W.B.-werking leerde hij zo veel mensen het schone, het interessante en mekaar ontdekken. Onverwacht werd zijn laatste tocht de definitieve stap naar U, Heer.

Goede God, wij bidden U, moge hij, door de kracht van de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon, de blijvende vrede ervaren, die Gij ons in Uw liefdevolle barmhartigheid hebt toegezegd. Schenk ons allen, die met hem verbonden waren en van hem hielden, de zekerheid dat hij in de eeuwige vrede bij U en bij ons blijft voor altijd. Mogen wij in die zekerheid innig met elkaar verbonden blijven en U erkennen als een god van leven, vreugde en hoop voor elk van ons.

Denise Everaert,

Rudy en Marie-Ange Van Ruyskensvelde-
Haegeman en kind Bart,
Jozef en Isalie Everaert-Petrus,

De families

VAN RUYSKENSVELDE, VAN WAEYENBERGE,
EVERAERT en PETRUS

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. L. Jooris-Brewaeyts, Zottegem