

Maar iets is gebeven dat nooit vergaat :
uw naam die in mijn hart geschreven staat.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Maria Oda VAN RUYSKENSVELDE

Echtgenote van Mijnheer

Remi Prosper DE VLEESCHOUWER

geboren te St Maria-Oudenhove 24 februari 1882
en godvruchtig overleden te St Goriks-Oudenhove
de 10 juli 1961.

gesterkt met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Altijd, in blijde en droeve dagen, is een ware moeder dicht bij God. Hiermede wordt gans het leven van deze diep-gelovige, vrome vlijtige vrouw en in-goede moeder naar waarde getekend. In de eerste jaren van haar gezegend huwelijksleven stond zij in haar geliefd gezin als een tabernakel: stil en vredig, van innerlijke schoonheid doorbloeid en van gebeden omweven. Voor al haar opgroeiende kinderen klopte haar gevoelig moederhart van geestdriftige liefde, die voor geen offer terugweek dag en nacht was zij op post, steeds hartelijk en bescheiden, zonder verpozing, zonder verlof. Om acht kinderen groot te brengen, moest immers hard gewerkt. Op haar gevorderde leeftijd hing er in huis die atmosfeer van goedheid, zachtheid, mildheid en eenvoud, die zo gunstig moet inwerken op de gehuwde kinderen en de kleinkinderen, die wel gaarne op bezoek kwamen. De laatste dagen

lag zij in haar bed met een serene glimlach op 't gelaat, rustig, vredig en kalm: zo is zij ook heengegaan naar de Heer, Die ze heel haar leven trouw heeft gediend met een onwankelbaar vertrouwen in de Vaderlijke Voorzienigheid.

Beminde Echtgenoot, 57 jaar hebben we samen gelukkig geleefd. 't Is werkelijk een zegen zo lang bij elkaar te kunnen zijn. Dank de Heer voor deze schone genade en denk nog dikwijls aan mij in uw dagelijks gebed. Zo blijven wij in trouwe liefde duurzaam verenigd.

Geliefde kinderen, klein-kinderen, broeder, zusters schoon-broeders, schoon-zusters en familie, hartelijk dank om uw warme genegenheid en liefdevolle bezorgdheid, die gij allen mij spontaan hebt betoond. Kijkt op naar het Kruis: uit gemeenschappelijk leed kan nog gemeenschappelijke genadegroei openbloeien. Gedenk mij nog dikwijls in uw gebed en in de H. Mis. God zegene en beware U.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



Mr & Mw Jozef Badie-De Vleeschouwer
Mr & Mw Emtel De Vleeschouwer-Van Laethem
Mr & Mw Jozef Bogaert-De Vleeschouwer
Mr & Mw Albert De Vleeschouwer-De Vos
Mr & Mw Gaston Bauwens-De Vleeschouwer
Mevrouw Elvira De Vleeschouwer
Mr & Mw Albert Wouters-De Vleeschouwer
Mr & Mw René Meulenhijzer-De Vleeschouwer

diep getroffen door uw blijken van kristelijke deelneming, en danken U van harte.

Uit. Persoons St Goriks-Oudenhove