

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

**Maria-Margaretha
VAN RUYSKENSVELDE**

Weduwe in 1e huwelijk van
Mijnheer
REMI FONTEYNE

echtgenote van Mijnheer
BOUDEWIJN VAN DEN BERGHE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 11 september
1893 en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
op 11 juni 1964,
gesterkt met het Sakrament van het H. Oliesel
en de Pauselijke Zegen.

Zoals haar leven was, rustig en eenvoudig zo is ze van ons heengegaan. Ze is ingeslapen bij de Heer. De hemel is haar erfdeel. Zij die gans haar leven vasthield aan de kristelijke levensprincipes, die hield van gebed en minzame omgang met naastbestaanden, die in de weer was om haar zieke echtgenoot te verzorgen, zal haar loon bij de Heer niet missen. God belooft immers aan hen die hem trouw dienen in dit leven, de eeuwige rust, de vrede en de vreugde na dit zwoegen en de miserie op kristelijke wijze aanvaard en gedragen.

Voor de dierbaren is het scheiden hard ook al zag men de dood naderen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, de dood die ons nu scheidt, zal onze trouw en liefde niet breken. Eenmaal vinden wij elkaar terug in de eeuwigheid. Blijft voor mekaar een steun en vergeet mij niet in Uw gebed en H. Misoffer. Het is de enige band die ons blijft verbinden. Zoet hart van Maria, wees mijn heil.



De families

VAN RUYSKENSVELDE,
VAN DEN BERGHE,
FONTEYNE,
VAN DER MAEREN,
VAN LIERDE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg Lafort, St.-Maria-Lierde