



Wij gedenken in ons gebed

mevrouw

Odette VAN RUYSKENSVELDE

weduwe van de heer

Valère VAN DEN BROEKE

Geboren te Strijpen op 2 oktober 1932
en godvruchtig overleden in het A. Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 5 januari 2001,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

De namis wordt opgedragen in de decanale kerk
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Zottegem op zaterdag
27 januari 2001 om 17.30 uur.

De families VAN RUYSKENSVELDE,
D'HOLLANDER, VAN DEN BROEKE en SEGERS
danken u voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Dag "Moetse"

Tot jouw laatste dag was je helder en wijs! Je stond ons bij met raad en daad, waarvoor onze oprechte dank.

In goede en kwade tijden bleef je vriendelijk tegen iedereen. Klagen was niet aan u besteed, integendeel, voor iedereen een lief woord en een "bedankt" tot op uw sterfbed! In uw "Boekel" was je Odetje, waar iedereen welkom was, waar uw levenswerk nog steeds een begrip is.

"Mémé Boekel", wij werden altijd met open armen ontvangen, steeds met die lach op uw gezicht. Na wat uitleg van uw zonen en onze mama's, uw schoondochters, hadden ook wij begrip voor uw laatste wens. Zo realistisch, niettegenstaande uw blijvend optimisme, dat wij als kleinkinderen het moeilijk konden begrijpen. We zijn blij dat de Heer uw wens aanhoorde!

Vaart wel.

Eric, Johan, Patrick, Peter en Philip.



Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. (055) 42 03 80