

De fechtvaardige leeft van zijn geloof en sterft gerust.



BID TOT ZIELERUST

van Mijnheer

Pius VAN RUYSKENSVELDE

echtgenoot van Mevrouw

ODILE DE WINNE

geboren te Erwetegem, den 2 December 1855 en
aldaar godvruchtig overleden, den 23 September 1950,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap der H. Barbara.

Gelijk de langste dag een avond kent zo heeft ook het langste leven een einde. Hoe gelijkend en toch hoe verschillend. Met avond overvalt ons niet zelden een dichte duisternis, terwijl met de dood van den getrouwe de overvaart gebeurt naar het eeuwige onvergankelijke Licht.

Waarschijnlijk heeft, de dierbare overledene, reeds de roepstem van zijn Meester gehoord: « Kom binnen in de vreugde van den Heer, want gij hebt het op aarde goed gedaan, tot in het minste zijt gij mij getrouw geweest over veel zal ik u stellen ».

Niet alleen God had hem lief en zag met welbehagen op hem neer, maar ook wij hadden hem gaarne bij ons want hij was zo voor ons allen een waar toonbeeld van echt christelijke deugd en van onverdroten, stoere werkzaamheid, maar vooral in het intieme leven van de huiskring was hij de plichtsgetrouwe echtgenoot, en de voorbeeldige huisvader en ieder die hem naderde om hulp of bijstand droeg hij een begrijpend en minzaam hart toe. Zo is hij nu van ons heengegaan niet zonder

gelouterd te zijn door het lichaaamlijk lijden dat hij met onderwerping heeft gedragen welwetend dat de dienaar niet meer is dan zijn meester.

Mijn beminde kinderen, vader verlaat u maar moeder blijft nog achter, waarschijnlijk toont ze weinig begrip van hetgeen in ons huisje is voorgevallen, maar kom, laten wij dit ook weer over aan Gods H. Wil, hij zal er het zijne mee doen en wat Hij doet is welgedaan. Blijft vooral goede zorg dragen voor uw oude brave moeder zij was anders zo vol toewijding voor ieder van u. Gij zijt allemaal mijn lieve kinderen en daarom zult gij ook mij niet vergeten. Ik reken ten zeerste op uw offer en dagelijks gebed.

Bid de 4 Akten.

R. I. P.

De familiën VAN RUYSKENSVELDE
DE WINNE, VAN LIERDE en DE
SMAELE

*danken U van harte voor de
blijken van christelijke deelneming
en gebeden.*

Uitg. R. Van Der Linden, Erwetegem