

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
EN EEN AANSPORING TOT GEBED VOOR DE
ZIELERUST VAN MIJNHEER

Roger Jozef Van Ruyskensvelde

Zoon van wijlen Mijnheer REMI en van
Mevrouw BERTHA VAN DER POORTEN

geboren te Steenhuize-Wijnhuize de 21 januari 1939
en godvruchtig overleden te Leuven op 14 maart 1965.

Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Wij wenen, Heer, en zonder klagen
Maar toch, het valt ons zwaar te dragen
Dit ons door U gegeven kruis;
Een zoon ontrukkt aan zijne moeder,
En wij beroofd van zulk een broeder,
Een groot verdriet is in ons huis.

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen!
Wij mogen U geen reden vragen,
Gij zijt oneindig goed en wijs!
Uw wil geschiede! — Hoor de bede:
Geef Uwe dienaar, Heer, de vrede,
En leid hem in Uw Paradijs.

Roger was de veelgeliefde en altijd behulpzame zoon
van zijn moeder, de plaatsvervanger van de overleden
vader, de vreugd en het middelpunt van zijn broers en
zusters.

Op het ogenblik dat hij plannen maakte om samen
met zijn geliefde Anny een nieuw leven in te gaan,
kwam de verraderlijke ziekte en stond de wetenschap
machteloos om dit jong schoon veelbelovend leven te
redden. Nog eens werd bewaarheid "de mens wikt...
God beschikt..."

Dierbare moeder, zwaar valt u mijn heengaan, zoekt
kracht en sterkte bij de Heer, "Hij slaat niet of Hij zalft..."
Dank voor uw moederlijke zorgen en liefdevolle toe-
wijding.

Anny, mijn teergeliefde, veel hadden we besproken,
ons lachte een toekomst. De Heer heeft het anders ge-
regeld. Mijn aandenken blijve bij U.

Broers en zusters, familie en vrienden wil me geden-
ken in uwe godvruchtige gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor mij.



Zeer getroffen door uw blijken van diep kris-
telijk medevoelen bieden U hiervoor hun wel-
gemeende dank, de familiën:

VAN RUYSKENSVELDE en
VAN DER POORTEN.

Uitg. R. De Vos, Koster, St. Lievens-Esse