

Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven.



In de vrede van Christus ruste

de ziel van de Heer

Sefrien VAN RUYSKENSVELDE

Echtgenoot van Mevrouw

Zoë D' Hollander

geboren te Strijpen, 15 december 1899
zachtjes in de Heer ontslapen, 17 januari 1968
begenadigd met de H. H. Sacramenten der
zieken, en de Pauselijke Zegen
lid van de Bond van het H. Hart.

Heinde en ver gekend als "Frien", is die goede man heengegaan naar 't Eeuwig Tehuis om het loon van zijn voorbeeldig leven te erlangen. Wij buigen het hoofd, Heer, en danken U omdat U ons zo'n trouwe echtgenoot, zo'n wijze vader hebt gegeven.

Diep gehecht aan de Godsdienst, bad hij elke dag met vroomheid, vertrouwend op Gods Genade. Erg bekommerd om zijn huisgezin, gaf hij, jarenlang, de toon aan in het noeste werken en in het zoeken naar vrede met iedereen : ook had hij niets dan vrienden.

Wij danken U, Heer, voor deze mens die ons zo dierbaar was; wij danken voor alle liefde en vriendschap die van hem is uitgegaan.

Dierbare echtgenote, wees moedig; geen tranen, maar... offers en gebeden. Ik dank u om uw rusteloze zorgen. U ook, beste broeder Albert, mijn innige dank om uw bestendige hulp. Beste kinderen en kleinkinderen, volgt mijn voorbeelden na, en bidt voor mijn zielerust. U allen, mijn dierbare familieleden, mijn talrijke vrienden, zeg ik : "Tot weerziens" in de Zalige Eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, al mijn betrouwen rust op U.



Uw gebed was een zoete lfenis voor onze dierbare overledene, uw deelneming een troost voor :

De Familiën VAN RUYSKENSVELDE,
D'HOLLANDER,
VAN DE CASTEELE
en VAN CAENEGEM.