

ZALIGE GEDACHTENIS AAN



MEVROUW

Valerie VAN RUYSKENSVELDE

weduwe van Mijnheer

Petrus VERSTRAETEN

geboren te Grotenberge 8 september 1881, en overleden te Zottegem 22 augustus 1968. Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Moeder is lang bij ons gebleven. Haar leven is verre van rooskleurig geweest ; maar ze heeft goed gezorgd voor haar gezin zolang ze kon. Haar heengaan doet ons dan ook veel verdriet, al hebben wij voor haar gedaan al wat we konden.

We troosten ons echter in het woord van de Heer : "Wie in mij gelooft zal eeuwig leven". Voor haar is het leven nu eindelijk : klare kennis, volle rust, en een geluk dat geen einde kent.

Haar leven is nu immers nieuw gemaakt in het huis van de Vader.

Barmhartige Jezus geef haar ziel de eeuwige rust.



De families VAN RUYSKENSVELDE, VERSTRAETEN, DE WINNE en ROELANT,

danken U voor Uw kristelijke deelneming en Uw vroom gebed.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem