

Geloofd zij Jezus Christus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Willy
VAN RUYSKENSVELDE

echtgenoot van mevrouw
Ariette VION

Geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 13 december 1937 en er overleden
op 25 augustus 1979

Een gebedsprentje voor een overledene is
steeds een vraag om te bidden voor de ziele-
rust van de overledene.

Bid dan ook dit gebed :

« Heer, onze God en Vader,
blijdschap en vreugde,
maar ook pijn en lijden
tekenen ons bestaan.
Wij bidden U voor Willy
die uit dit aardse leven is weggegaan.
Spreek hem vrij van zonden
en neem hem op
in de rust en de vreugde
van uw eeuwig Licht,
uit de kracht en door de verdiensten
van Jezus Christus, uw Zoon. - Amen ».

Dierbare echtgenote, beste kinderen en ou-
ders, ik vraag aan God en aan U vergeving
wanneer ik U pijn heb gedaan.

Mag ik U allen vragen dat gij in gezins-
gebed van iedere dag en in de wekelijkse
zondagmis voor mijn zielerust zoudt bidden.
Heer Jezus, ik vertrouw en hoop op uw barm-
hartigheid en vergevingsgezindheid.

De families :

VAN RUYSKENSVELDE, VAN DAMME,
VION en VAN DAMME,
**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Drukk. J. De Clercq-De Meyer