

De mens en weet vandage niet
Wat morgen hem zal bringen,
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

HEER

ACHILLE VAN RIJCKEGHEM

echtgenoot van Mevrouw

ANGELE VAN LIEFDE

geboren te Michelbeke, de 20 oktober 1905 en
godvruchtig overleden te Gent, de 4 augustus
1966, versterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

Bij het heengaan van deze dierbare overledene
moeten wij onwillekeurig verzuchten : de dood
komt gelijk een dief in de nacht, op een ogen-
blik waarop men er niet aan denkt....

Hij was een kristen zonder gemaaktheid, en
vol toewijding en bezorgdheid voor zijn huis-
gezin, waar hij niet zal worden vergeten.

Bemide Echtgenote, plots roept de Heer mij
tot Hem terug. Droefheid en verslagenheid over-
meesteren uw hart, doch wees niet ontroostbaar
gelijk de heidenen, maar richt uw blikken en
uw hart tot God : Hij zal u troosten en verster-
ken, en mij spoediger tot hem brengen in de
hemel.

Dierbare Kinderen en Bloedverwanten, weest
gij voortaan de steun en troost van moeder, en
vergeet mij ook nooit in de zondagmis.

Bid de 4 akten voor de overledene.

H.Barbara, patrones der goede dood, bid voor
ons.

Mw Achille VAN RIJCKEGHEM, geboren Angèle
VAN LIEFDE,

Mr en Mw Maurice REYNS-VAN RIJCKEGHEM
en kind Izella,

Mr en Mw Frans HAAK-VAN RIJCKEGHEM en
kind Noëlla,

Mejuffer Anita VAN RIJCKEGHEM,

De families VAN RIJCKEGHEM, VAN LIEFDE,
VAN DE VELDE en VEKEMAN,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw blijken van innige deel-
neming en DANKEN U.