

†

WIJ BIDDEN VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

BERGER VAN RIJCKEGHEM

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE VERSTRAETEN

geboren te Kruishoutem op 7 maart 1922 en
godvruchtig overleden in de Sint Vincentius-
kliniek te Deinze op 20 maart 1978, gesterkt
door de H. H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

De dood komt als een dief in de nacht - wees
dus bereid want gij weet niet wanneer uw uur
slaat...

God is barmhartig en vol liefde - de overlede-
ne, een joviaal man die steeds een vriendelijke
verschijning was, rekent op ons aller gebed
opdat God hem genadig weze.

Mijn dierbare echtgenote, lieve kinderen en
kleinkind het heengaan was zo brutaal dat het
des te zwaarder is voor U. Troost U bij de
gedachte dat ik zonder lang te lijden bij de
Heer ben gebracht, die U de sterkte zal geven
om het kruis te dragen.

Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw, hulp der kristenen, bid voor hem.

Mevrouw Berger Van Rijckeghem, geboren
Germaine Verstraeten zijn echtgenote
De Heer en Mevrouw Wim en Viviane
Dhont-Van Rijckeghem zijn kinderen
Jonge Juffer Fleur Dhont zijn kleinkind
De families Van Rijckeghem-De Keukeleire
en Verstraeten-Moerman

**Diep getroffen door de bliken van
deelneming, danken u van harte**

Begraf. Michels en Zn Deinze - Tel. 86.11.14