

†

TOT TROOSTVOL AANDENKEN AAN
DE HEER

Adiel - Gerard VAN RYSSEL

Medestichter van de Firma „Ræmitex”
Beheerder van het Museum „'t Zeigat”
echtgenoot van Mevrouw

Naddy DEPLUS

geboren te Pittem op 11 mei 1928 en over-
leden te Brugge op 23 september 1978, ge-
sterkt door het H. Oliesel.

Met geweld en kracht stroomt het water bij
hoogtij het zeegat in. Het draait en kolkte en
blijft rusteloos in beweging om stilaan weg
te stromen het zeegat uit en op te lossen in
de onmetelijke, ondoorgroendelijke wateren
van de zee. Dat was het leven van Adiel,
rusteloos, bezorgd heeft hij zijn leven ge-
geven voor de bloei van de familiezaak ;
bekommerd en liefdevol zich ingezet voor
gezin... maar plots is zijn leven weggeeft
het zeegat uit om op te lossen in de Eeuwi-
ge Wateren van Gods ondoorgroendelijke
Oceaan.

Het is bijna niet te geloven dat Adiel er
niet meer is. Hij was een vertrouwd figuur
in onze stad. De visserspet op, met zijn
sikje en zijn eerder dromende, bekommerde
blik, zagen wij hem dagelijks optrekken naar
zijn museum „'t Zeigat”. Daar leefde hij
zich uit en kon hij de kommer en de zorgen
van het leven verwerken. Hij leefde van
mooie, oude kunstvoorwerpen en wanneer
hij er uitleg over gaf, dan was zijn stem
schel en levendig en zijn ogen stralend.

Deze goede, eenvoudige man heeft nu ook
moeten ondervinden dat het leven zo broos
is... en dat het vroeg of laat hier eindigt om
opgelost te worden in de eeuwigheid bij de
Heer. Een gelovig mens kan zich optrekken
aan de eeuwigheidsdrang, die in ieder mens
steekt.

Bidden wij de Heer opdat Hij hem het
eeuwig geluk en de eeuwige rust moge
schenken, als loon voor zijn eenvoudig ge-
loof en menselijke inzet en tevens tot steun
en troost van zijn geliefde echtgenote en
kinderen.

Mevrouw Adiel VAN RYSSEL-DEPLUS,
De Heer en Mevrouw
Claude VAN RYSSEL-VANDE VOORDE,
De Heer en Mevrouw
Peter RYDA-VAN RYSSEL,
Mejuffrouw Marleen VAN RYSSEL,
Mejuffrouw Vicky VAN RYSSEL,
Mejuffrouwen Claudia en Nicole RYDA,
De families VAN RYSSEL - DEPLUS -
DE BELS - VERMEULEN - LOUAGIE en THIRY,

danken U voor uw gebeden en troostende
deelname.

Druk J. Vogels.

