

†

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Elisa VAN RYSSELBERGHE

Weduwe van Armand Cnudde

Geboren te Nederename op 1 februari 1902 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwe-
ziekenhuis te Oudenaarde op 15 september 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Na een leven van werk en toewijding is moeder
nu op gezegende leeftijd van ons heengegaan, om
van god de beloning te ontvangen die zij heeft
verdiend.

Zolang zij kon, was zij voorbeeldig trouw aan de
zondagsmis.

Maar kort na de dood van haar geliefde echtgenoot
werd zij door de ziekte beproefd: van toen af kon zij
zich nog enkel verplaatsen in de rolstoel, en werd zij
totaal afhankelijk van andermans goede wil. Maar
zij bleef een zeer grote waarde hechten aan de Dag
des Heren: zonder de T.V.-mis was het voor haar
geen zondag, zonder H. Communie geen hoogdag.
Graag was zij bij de mensen, allermeeest bij de
kinderen en kleinkinderen. Er ging van haar een
kracht uit die de jeugd onweerstaanbaar aantrok.
Tot het einde toe bleef zij om alles en allen

bekommerd: om eigen familie, om de winkel, maar
niet om zichzelf.

Beste Monique, hoe hebt gij toch zo goed voor mij
kunnen zorgen terwijl de winkel al uw krachten
opsloopte? Uw liefde en onbegrensde goedheid
hebben dat mogelijk gemaakt. Ik kan U niet genoeg
danken: zo hebt ge mij een zeer schone oude dag
bezorgd, waar zoveel anderen de gemakkelijke
oplossing vinden in een klooster of rusthuis. Van de
morgen tot de avond waart gij mijn steun, wekelijks
bracht ge mij bij de kinderen. God zal U dat alles
zeker rijkelijk lonen. Nu moet ik U vaarwel zeggen.
Beste Eric, lieve kleinkinderen en achterkleinkind-
eren, ik weet dat gij mij niet zult vergeten. Bidt voor
mij, elke dag, dat is de laatste dienst die gij mij
nog kunt bewijzen.

De families VAN RYSSELBERGHE-DE JAEGER
en CNUUDE-DE VREESE danken U
voor de blijken van deelneming.

Namis op vrijdag 8 december 1989 om 19.00 uur.

Begr. Fun. D'Hondt, Oudenaarde
Drukkerij Vuye, Oudenaarde-Bevere