

"Als God van vader houdt, hem op de handen draagt, kan het niet anders dan dat liefde over de dood heen in ons verder zal leven".



Dankbaar gedenken wij

DE HEER

## Georges AELVOET

echtgenoot van Georgette MILDYN

Geboren te Nukerke op 30 april 1918 en overleden op 21 juli 1989, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945

Krijgsgevangene

Lid van de Leopoldisten

Ere-Voorzitter A.C.V. Etikhove

Lid C.M., ziekenzorg

Lid van de Bond der Gepensioneerden te Etikhove.

Het afsterven van een medemens, die we liefhadden, komt altijd te vroeg. Wij voelen nergens meer onze machteloosheid als in het aanschijn van de dood. Op de vele vragen, die oprijen vinden we vanuit onszelf geen afdoend antwoord. Mensen kunnen elkaar troosten en daarin steun vinden. Een is er, die ons een alverklarend antwoord geeft en dat is God zelf. Hij laat ons door zijn Zoon, Jezus Christus, zeggen: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Alwie in Mij gelooft, zal leven, ook als hij eens gestorven zal zijn". In dit geloof heeft Georges geleefd. Daarin vond hij de sterkte om een goede echtgenoot en vader te zijn.

Wat Georges vooral tekende was zijn niet aflatend geduld en gelatenheid waarmee hij zijn kruis droeg van de ziekte, die de helft van zijn leven tekende.

Ook in de ergste pijn kwam er geen bitter woord over zijn lippen. Tot in zijn laatste uren bleef hij oog hebben voor de liefde waarmee zijn vrouw en zijn kinderen, de dokters en het verplegend personeel hem verzorgden.

Zijn lijdensweg is nu ten einde en we kunnen er vast op vertrouwen dat hij zijn Heer en Verlosser door de dood heen gevolgd is in de heerlijkheid van de Vader.

Gelovig gezien betekent het sterven geen afscheid voor altijd. In Gods liefdevolle barmhartigheid zullen wij elkaar weervinden voor altijd. Daar zal er geen leed en geen dood meer zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen die ik zo graag rond mij zag, gij zijt mijn bijzondere vreugde geweest ik had u zo lief, doch van uit de hemel zal ik verder over u waken.

De Heer schenke Georges zijn eeuwige rust en zijn eeuwig licht verlichte hem.

---

De namis, waartoe iedereen uitgenodigd wordt, zal plaatsvinden op zondag, 20 augustus 1989 om 9.30 uur.

Georgette Mildyn,

zijn echtgenote;

Andre en Rita Aelvoet-Teughels,  
Etienne en Nadine Ysebaert-Aelvoet,

zijn kinderen;

Wim Aelvoet,  
Sylvie Ysebaert,

zijn kleinkinderen;

De families Aelvoet-Thomae en Mildyn-Commère

---

Uw medeleven en uw gebed waren ons tot troost daarvoor dank U de familie

---

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal  
Rouweleiding Devos - Ronse. Tel. 055/21 37 40