

Alles is volbracht.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

**Mevrouw Marie CUREZ**

weduwe van

**de Heer Henri LENAERT**

geboren te Etikhove op 31 mei 1899 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde op 8 juli  
1982, voorzien van het Sakrament der zieken.

---

Aanvaardend heeft de overledene de laatste maanden naar de dood toe geleefd. Ze was een eenvoudige, werkzame vrouw, die trouw haar plichten vervulde. Zonder vrees is de dierbare overledene, omringd door de haren vanons heengegaan. Heer, onze God: laat haar nu delen in uw onbegrensde vreugde. Mocht zij met dezelfde bezorgdheid, welke zij hier op aarde kenmerkte, met ons verbonden blijven en voor de zijnen ten beste spreken, totdat we mekaar opnieuw en voorgoed ontmoeten in uw Vaderhuis.

**Beste familieleden en vrienden**, dankbaar zal ik u blijven gedenken voor al uw goedheid in dienstbetoon; voor al de vriendschap die ik ontvangen mocht. Vooral de eensgezindheid en onderlinge verstandhouding in de nood-situatie „tot hulpverlening en bijstand” waren aanbevelenswaardig.

Vergeeten we nooit haar voorbeeld van goedheid, edelmoedigheid en aanvaarding. Trachten we in ons eigen leven haar deugden en goede daden na te volgen; dan zullen we door woord en daad trouw zijn aan wat zij ons heeft voorgedaan.

Dat zij ruste in vrede.

---

Heer en Mevrouw Herman BLOMMAERT -  
VAN LANCKER en kinderen,  
die haar zeer toegewijd waren;

De families CUREZ, DE RIDDER, LENAERT  
en COMMÈRE.

**DANKEN U OPRECHT  
VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft