



Dankbaar om dit vreugdevol leven,  
nemen wij afscheid van :

DE HEER

**MICHEL DE CNIJF**

weduwnaar van mevrouw

**Elvire VAN PAEMEL**

levensgezel van mevrouw

**Bertha Brackeleire**

geboren te Erwetegem op 11 mei 1923 en  
godvruchtig overleden te Zottegem in het  
A. Z. St-Elisabeth op 29 augustus 1992,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Bestuurslid van de Algemene Bond  
der Gepensioneerden van Erwetegem.  
Bestuurslid van K.G.B. St-Maria-Oudenhove.

---

De families : DE CNIJF, VAN PAEMEL,  
DANEELS, DE WOLF,  
DE LANGE en  
BRACKELEIRE

danken U oprecht om uw  
kristelijke deelneming en  
uw vroom gebed.

Al wie Michel gekend heeft,  
heeft zich gewarmd aan  
zijn onuitputtelijke levensvreugde.

Zijn optimisme verliet hem nooit ;  
ook niet tijdens de vele maanden van zijn ziekte.

Wie hem in het ziekenhuis bezocht,  
keerde opgewekter terug : hij was het die -  
tot het einde toe - iedereen moed insprak.

Na de veel te vroege dood van zijn echtgenote  
Elvire vond hij na enkele jaren van eenzaamheid  
een oprecht - diepe vriendschap bij zijn lieve  
Bertha met wie hij - omringd door zijn en haar  
kinderen en kleinkinderen - elf jaar lang innig -  
gelukkig samenleefde tot op die fatale januaridag  
zijn ziekte hem velde.

Mijn lieve Bertha, mijn dierbare kinderen en  
kleinkinderen, mijn ontelbare vrienden  
hier aanwezig.

Ik had U allemaal nodig om zelf gelukkig  
te kunnen zijn.

Ik genoot ervan iedereen - jong en oud -  
blij te maken.

Treur nu niet om mijn dood.  
Daarvoor heb ik zelf te veel  
van het leven genoten . . .

---

Begr. Jo Denijs - Zottegem - ☎ 091 / 60 12 52  
Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 091 / 60 38 58

