

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID. VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie-Hortence DE CUBBER

weduwe van Mijnheer

Petrus GABRIËLS

geboren te Oubraker, op 1 Januari 1875 en er god-
vruchtig overleden, op 21 April 1953,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Een volmaakte huismoeder . . . de godsdienst be-
zielde haar leven ; ongeveinsd en rechtuit zijn haar
woorden . . . Edelmoedig haar hart ; krachtdadig haar
wil, vol goedheid ; zij geeft nauwkeurig acht op al wat
omgaat in haar huis, en het brood der luiheid eet zij
niet. (Prov. 31) Zij vindt haar behagen in goede werken
te doen, en noodlijdenden te helpen. Mort niet tegen
God. (H. Hieronymus).

In mijn lichaam heb ik grote smarten geleden, maar
in mijne ziel, o mijn God, verdroeg dezelfde met gela-
tenheid uit liefde tot U. (Mach.)

Bemide kinderen, kleinkinderen en bloedverwan-
ten, hebt dank voor de genegenheid en de aanhouden-
de zorgen waarmede gij mij binst mijn ziekte omringd
hebt. Volgaarne zou ik nog enige jaren in uw midden
gebleven zijn, maar Jezus riep mij tot Hem, om met
Vader . . . U allen in de Hemel af te wachten. Vaart-
wel ! Blijft ons steeds in uwe gebeden gedenken. Vaart
wel en tot weerziens daar waar onze vreugde ons nim-
mer zal ontnomen worden.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart en mijn
ziel. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mijnheer en Mevrouw DE MEYER-GABRIËLS en kinderen
Martiette, Eveline, Etienne en Christiaan ;
Mijnheer en Mevrouw VAN BUTSELE-GABRIËLS en dochter Jeannine ;
De familiën GABRIËLS en DE CUBBER,

Bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen tref.