

†

Gedenkt in uw gebeden de ziel van zaliger  
de Heer

## Remi DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE GYSELINCK

Oorlogsinvalied 1914 - 1918.

Geboren te Vloesberg op 27 december 1891 en aldaar  
overleden op 21 november 1964,  
gesterkt met de HH. Sakramenten der stervenden.

Heer God, hoe weegt dit offer zwaar op ons al-  
len. We hadden vader zo nodig. En toch buigen we  
nederig het hoofd voor dat onbegrijpelijke, voor die  
onverwachte beproeving. Gij weet dat het zo best is.  
Het is Gods wille! Dit waren de woorden die va-  
der voortdurend herhaalde, de samenvatting van  
zijn vroom- kristelijk leven. Nooit spaarde hij zijn  
krachten. Hij hield van de mensen en hielp waar  
hij kon. Met een glimlach op het gelaat, rustig en  
tevreden, al biddend is hij van ons heengegaan. Hij  
hield van Onze Lieve Vrouw : Op haar feestdag ont-  
ving hij zijn eeuwige beloning.

Het is zo droevig, vader, nu we zo onverwacht  
van U moesten scheiden. We hebben uw ogen vol  
liefde gesloten en nog een laatste maal geschouwd  
in uw glimlachend gelaat. We hebben getast naar  
uw werkzame handen en hebben er de Rozenkrans  
rond gestrengeld. Biddend en werkend hebt gij uw  
leven geheiligd. Zo rust ge nu voor eeuwig in God ;  
zo wacht ge op ons.

Uw leven was een en al zorg voor ons. In een-  
voud en oprechtheid hebt gij uw godsdienstige over-  
tuiging beleefd en samen met moeder ons steeds  
het goede voorbeeld gegeven.

Door uw heengaan is het leven thuis zo eenzaam  
geworden, vooral voor moeder. Maar onze liefde zal  
nu dubbel naar onze moeder gaan. Wees gij voor  
ons een goede voorspreker bij de Heer. Wij zul-  
len u dankbaar blijven gedenken, want gij hebt ons

leren bidden en eerlijk en vroom leven. Wij weten  
dat zulks uw laatste wens is en willen u zo geluk-  
kig maken. En eens zullen wij allen samen ver-  
enigd zijn rond u in het vaderhuis. Daarvoor bid-  
den wij en daarvoor leven wij.

Onze Lieve Vrouw, Maagd der armen, bid voor ons.

H. Montfort, bid voor ons,



### De families

DE CUBBER,  
DUBOIS,  
GYSELINCK,  
WASTEELS,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

---

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel