

« Wij leven en sterven voor God, de Heer,
aan Hem behoren wij toe »...



Zo gedenken wij gelovend en dankbaar

DE HEER

Georges - Victor DE GEETER

weduwnaar van Mevrouw

Alice-Maria BEERENS,

geboren te Zegelsem op 17 september 1897

en schielijk overleden te Brussel

op 16 mei 1976,

gezalfd met het Sakrament der zieken.

Lid van godvruchtige genootschappen.

God die liefde zijt, Gij staat aan het be-
ginpunt en het eindpunt van ieder mensen-
leven. Gij hebt de mens gemaakt voor het
leven en niet voor de dood.

Wij richten ons nu tot U met ons zoekend
geloof, nu wij zo plots de dood ervaren.

Geef nu, Heer uw beloofde toekomst en
Uw leven aan deze gestorven mens, die ons
zo nauw aan het hart ligt.

Altijd was hij voor ons een trouwe en toe-
gewijde echtgenoot, een zorgzame vader, een
voorbeeldige kristen.

In zijn oprecht kristelijk geloof putte hij
de kracht om te zorgen en te werken voor
zijn goede gade en geliefde kinderen. Datzelfde
geloof maakte hem dienstvaardig en welwil-
lend voor zijn medemensen. Vooral echter

vond hij in dat geloof de moed en het ge-
duld om gelaten en zonder klagen de zware
last, offervaardig, de langdurige en slepende
ziekte van zijn vrouw te dragen en de druk-
kende eenzaamheid. Dat alles had zijn sterk
gestel dermate ondermijnd tot hij nu wat
onverwachts het tijdelijke met het eeuwige
heeft gewisseld.

Heer, onze God, wij staan hem in uw han-
den af, gelovend met zijn eigen geloof, dat
hij nu verder leeft met al deze die hem zijn
voorgegaan bij U.

Wij danken U voor wat hij voor ons be-
tekende.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, onverwacht komt het afscheid. Ik
zeg U allen hartelijk dank voor wat U voor
ons gedaan hebt door uw regelmatig bezoek
en hulp, door uw nooit aflatende offervaar-
digheid. Weest mij indachtig in uw gebeden.
Gods zegen begeleide U in uw verder leven
en blijve bestendig over U waken.

Namis te Opbrakel op zondag 30 mei te 10 u.

De families DE GEETER, BEERENS, MODDE,
DE VLEESCHAUWER,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelname in de rouw die hen treft.**

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel