

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**  
de Heer

**Albert DE GEYTER**

echtgenoot van Mevrouw

**Rachel RENARD,**

geboren te Nederbrakel op 5 mei 1921 en  
overleden te St.-Maria-Oudenhove  
op 22 mei 1974,

---

« Heer onze God,  
blijdschap en vreugde  
maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan.  
Wij bidden U voor Albert  
die van ons is weggegaan.  
Spreek hem vrij van zonden  
en neem hem op  
in de rust en de vreugde  
van uw eeuwig Licht,  
waar zovelen ons reeds zijn voorgegaan,  
uit kracht van de verrijzenis  
van Jezus, uw Zoon ».

Dierbare echtgenote en Lydie, steunt en  
troost elkander in deze onverwachte beproe-  
ving en afscheid. Wij hebben elkaar steeds  
bemind, laat die liefde voortduren in uw  
gebed voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families DE GEYTER, RENARD, FLAMEE  
en BILAU,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel