

Van André & Clara



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

DE HEER
ALBERT DHAEZE

echtgenoot van Mevrouw
HEDWIGE DUPONT

geboren te Opbrakel op 28 augustus 1906
en van ons heengegaan te Aalst
op 31 oktober 1989.

Papa, Pépé,

*Ik misse U, waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer,
de morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer.*

*Wanneer alleen ik tranen ween,
't zij droevig, het zij blij
ik misse U, o ik misse U zo.
ik misse U neffens mij!*

(Guido Gezelle)

Uw deelneming in ons verdriet is ons een
grote troost en uw gebed een kostbare
hulp voor hem die ons zo dierbaar is.

Daarvoor danken U innig en oprecht :

Mevrouw Albert DHAEZE-DUPONT,

Jan en Christine
HERREMANS-DHAEZE,
Wim, Steven en Kathleen,

José DHAEZE,

Michel en Micheline BOL-DHAEZE.
Kristof, Stefan en Nathalie,

De families DHAEZE, DUPONT,
VANDAMME, NOTTEGEM
en DUPONT.