



Heer, wij geven U zonder morren  
maar met een hart vol droefheid  
de ziel terug van uw dienaar

DE HEER

## Jules - Joseph DELANGE

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Martha VAN DE PUTTE

geboren te Zegelsem op 27 mei 1896 en kriste-  
lijk overleden te Opbrakel op 23 maart 1968,  
gersterkt door de HH. Sakramenten van de  
zieken.

Onverwachts en niet onvoorzien kwam de  
Heer die goede man halen voor een beter le-  
ven. Gerust is hij met Hem meegegaan, hij was  
reisvaardig. De vrede en rust op zijn sterfbed  
waren een teken van de ongestoorde rust en  
vreugde die hij nu voor eeuwig geniet.

Als landbouwer was hij een voorbeeld van  
kunde en beleid in zijn bedrijf. Moeder aarde  
heeft hij bewerkt, beploegd, bezaaid en bemaaid ;  
als 'n goed gewillig man stond hij te midden  
van zijn veld, zijn Schepper dankend, voor een  
straaltje zon en ieder druppel regen, die zijn  
land zoveel vruchtbaarheid schonken. Dit harde  
werk werd zo dikwijls beloofd en bekroond,  
door vreugde en geluk, door rijke en schone  
oogsten.

De arbeidsduur was hem zo kostbaar en ieder  
tijdverspilling was uit de boze. Eenvoudig, zon-  
der veel woorden, iedereen ten dienste. Rech-  
schapen in zijn handel, geen wereldse praal na-  
jagend. Naarstigheid en spaarzaamheid brachten  
zijn gezin en gedoe tot welstand. Dat dit moege-  
wrochte lichaam nu in eeuwige vrede mag rus-  
ten.

Als kristen was hij diep doordrongen van  
Gods wet en leer. Zolang hij kon heeft hij al  
zijn kristelijke plichten volbracht. Als vader leid-

de hij onberispelijk, allen waarover hij verant-  
woording droeg, in rechte lijn naar God en  
plicht. Ten volle heeft hij zich gewijd en geof-  
ferd voor de taak hem door de Heer opgelegd  
een gelukkig gezin stichten en de kinderen goed  
opbrengen.

Duurbare Martha, we hebben 36 jaar samen  
alle lief en leed gedragen, we werkten samen,  
baden samen, offerden samen. De Heer heeft  
ons gezegend, danken we Hem voor alles en in  
alles, vooral in onze kinderen.

Dierbare kinderen, ge weet hoe vlijtig, hoe  
werkzaam, hoe bezorgd en bekommerd ik tijdens  
mijn leven voor U allen was. Ik heb U allen  
veel bemind. Het afscheid was kort en hard.  
Eert uw vader en moeder door een vroom kris-  
telijk leven, tot we elkaar weerzien in het nieuw  
Vaderhuis, de hemel.

Bloedverwanten en vrienden, in mijn leven  
had ik zoveel aan U te danken, ik dank U voor  
alles.

De families DELANGE, OMER, VAN DE PUT-  
TE en DE CUBBER,

danken U hartelijk voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.