

"Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven." Joh. 11,25-26

Wij gedenken dankbaar in onze gebeden

Z.E.H. KANUNNIK

André DELARUELLE

geboren te Evergem op 4 juli 1905
priester gewijd te Gent op 25 mei 1929
rustig het leven bij God ingegaan op
16 april 1984, gesterkt door het sacrament
van de zieken en de apostolische zegen.

Directeur van de zusters van de Visitatie, H. Hart Sint-Amandsberg, Archimandriet van de Kerk van Galilea, Commandeur in de orde van het H. Kruis van Jeruzalem, Diocesaan Inspecteur van het Secundair Onderwijs; Cand. Nat. Wetenschappen, Ridder in de Kroonorde.

Op de eerste dag van de goede week is hij rustig de Heer tegemoet gegaan om met Hem zijn Pascha te vieren.

Z.E.H. Kan. Delaruelle was een ingoed en vroom man. Zeer gehecht aan de kerkgemeenschap en de leer van de Kerk. Met hart en ziel leefde hij mee met de melchitische Kerk in Palestina. Met grote mildheid en deskundigheid heeft hij meegeholpen aan de verdere uitbouw van het Klein Seminarie te Nazareth. Uit waardering en dankbaarheid heeft de Patriarch Maximos V hem vereerd met het H. Kruis van Jeruzalem en Mgr. Salloum, aartsbisschop van Galilea, hem de titel archimandriet verleend.

Bijna heel zijn leven stond hij gewetensvol in dienst van het katholiek onderwijs en de christelijke vorming; eerst als leraar, later als auteur van waardevolle handboeken, en als hoofdinspecteur. Vele mensen heeft hij bemoeid en vooruit geholpen in het leven.

Hij was een man met een ruime intellectuele belangstelling, bij zijn vele reizen heeft hij zijn kennis getoetst en uitgebreid ten bate van de mensen.

Nu hij de welverdiende rust mocht genieten, droomde hij er van zich speciaal te wijden aan de studie van de grote kerkvaders van de oosterse Kerk om zo het zijne bij te dragen tot de oecumenische beweging. God heeft er anders over beschikt.

Hij was zeer trouw in de vriendschap. De sfeer van hartelijkheid en de attentievolle zorg die hij jarenlang en vooral het laatste jaar van zijn leven op een bijzondere manier mocht ervaren heeft hij ten zeerste gewaardeerd en het heeft hem met vreugde vervuld.

Sterk was hij gehecht aan zijn zuster religieuze en aan zijn familie. Heel veel mensen zullen hem dankbaar blijven gedenken om alles wat hij voor hen heeft gedaan en betekend. Hen allen zal ook hij niet vergeten bij de Heer.

"Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God."

H. Jozef wees mijn gids tot bij de Heer.

Om uw gebeden en blijken van christelijk medeleven danken U :

Eerwaarde Zuster Elisabeth Delaruelle
De families Delaruelle, De Paepé en Haesebeyt.

Begraaf. - Crematie L. Vandenberghe - Tel. 28 1384