

«Als God ons thuis brengt uit deze ballingschap
dat zal een droom zijn.» (Ps.126)



WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN

Zuster ELISABETH

Elisabeth DELARUELLE

Zij werd geboren te St.-Amand-lez-Fleurus
op 16 september 1915
en deed professie als zuster van Maria te Nederbrakel
op 12 maart 1935.

Zij is ons voorgedaan naar het eeuwig Vaderhuis
te Maarkedal-Maarke op 5 juni 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

«Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige
Geest, die ons werd geschonken». (Rom.5).

Zuster Elisabeth, jij hebt het allemaal zo intens mogen
ervaren en in eenvoud beleefd, zoals spreekt uit de
woorden die jij hebt opgetekend en ons hebt nagelaten:
«Zoals in moeders schoot worden wij ook in dit leven
gedragen in de schoot van God. In het lichaam verpopt,
treden wij er uit en fladderen we zoekend naar het Eeu-
wig Zonnelicht, terwijl het geestelijk Vuur ons omvormt
en wij aldus God ervaren die ons Zijn goddelijke heer-
lijkheid laat zien, zodat wij verrukt uitroepen: VADER!»

De Schepper had je begenadigd met een rijk hart en
met veel talenten, met een intellectuele en een artistieke

Begr. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

begaafdheid: muzikaal en picturaal, met grote creativi-
teit. Eucharistisch en Mariaal vroom als je was, zo kon
je religieus leven als zuster van Maria «in belofde trouw
en in blijde dienst aan God en aan de mensen» doorheen
je eenvoud weelderig openbloeien. In de verschillende
gemeenschappen waar je gewoond hebt, bij de leerlin-
gen op school, eerst in Kemzeke, zeer lange tijd in
Nederbrakel, in Roborst en tenslotte in Maarke, was je
een toegewijde onderwijzeres en medezuster.

Als de pensioentijd een einde maakte aan de onder-
wijsloopbaan, stelde jij je dienstbaarheid ter beschikking
— na vorming — van de zieken en bejaarden, eerst aan
huis, later in het «Rusthuis Maarkedal».

Lieve zuster Elisabeth, jij hebt het hier op aarde midden
onder ons zeer goed gedaan. Nu werd je geroepen, zo
plots en onverwacht. Maar je zei het onlangs nog zelf
dat je gereed was om te sterven en ten einde toe be-
waarde je een schone devotie voor St.-Jozef, patroon
van de goede dood.

Met de pijn van het afscheid maar gelovig dat de schei-
ding slechts tijdelijk is, mogen wij je biddend begelei-
den tot aan de hemelpoort en wij vragen dat je voor onze
Congregatie en voor ons allen een goede voor-
spreekster zou zijn bij de Heer.

Goede God, wij danken U om het schone leven van
zuster Elisabeth.

«Mijn Jezus, barmhartigheid».

Om uw gebed en christelijk medeleven
danken U:

de Algemeen Verantwoordelijke
en de zusters van Maria,
de Algemeene Directeur E.H. A. Schatteman,
de familie Delaruelle - De Paepe.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde