



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Bertha DE NORRE

weduwe van de heer **Robert D' HOSE**

Geboren te Sint-Lievens-Esse op
30 november 1913 en godvruchtig
overleden in het Sint-Franciscustehuis
te Opbrakel op 6 augustus 2003,
gesterkt door het H. Sacrament
van de ziekenzalving.

De families : De Norre - D' Hose
Goessens - Faingnaert
danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
20 september 2003 om 17.30 uur in de
parochiekerk te Sint-Martens-Lierde.

De zware klok

Als je hoort de zware klok
klinken over de straten
tot in je eigen huis,
sta dan even stil en denk :
er is verdriet

God weet bij wie
misschien een kind
geboren en verloren,
misschien een oma,
erg oud,
en toch te vroeg gestorven.
Dan luidt die klok
die zware klok voor jou.
Treur dan maar een beetje mee
want groot verdriet
kan niemand op zijn eentje dragen.

Onbekend.