

Niet zij, die roepen Heer. Heer. zullen het Rijk der Hemelen binnengaan, Maar zij, die Gods geboden onderhouden,

## Zalige † Gedachtenis

van

# MARIE DE VOS

weduwe van

## ARTHUR MOTTE

geboren te Nederbrakel den 21 Juni 1882, en overleden te Oprakel den 29 Januari 1947 Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een mensch vol goedheid en barmhartigheid jegens anderen. Zij had een goed hart en was zeer menschlievend. Dienstvaardigheid en behulpzaamheid zijn twee hoedanigheden, die haar bijzonder kenmerkten, twee hoedanigheden, die haar als het ware aangeboren waren. Als haar een dienst werd gevraagd kon zij niet weigeren: haar laatste krachten zou ze hebben uitgeput, om uit barmhartigheid en goedheid anderen bij te staan in hun nood.

"Om zelf gelukkig te zijn moet men trachten zoo veel mogelijk anderen gelukkig te maken... Dat was het wijze levensprincipe, waarmee de duurzame overledene door het leven is gegaan. Hoeveel ijver heeft zij dan ook niet aan den dag gelegd, wanneer zij werd geroepen bij dag en bij nacht. Met hoeveel ijver heeft zij dan ook gezorgd voor het geluk van haar kinderen. Hoe gelukkig moet zij nu zijn uit den mond van haar goddelijken Zaligmaker zelf te mogen hooren: "Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij zelf gedaan..."

Duurbare kinderen, ik voelde mij gelukkig in uw midden, heel dicht bij U, mijn leven te mogen eindigen; hebt dank voor uw liefderijke zorgen. Mij en uw geluk waren steeds mijn grootste bekommernis. Doch onze tocht door het leven hier op aarde is kort als de tocht van een rook door de schouw. Vergeet het niet, alleen wat eeuwig is en zonder einde kan ons echt gelukkig maken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Arthur MOTTE-DEVOS;  
D e Familjen DE VOS-MOTTE ;

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun duurzame afgestorvene.

Danken U van harte.