

IN DANKBARE HERINNERING AAN  
**de Heer Emiel DE VOS**

weduwnaar van

**Mevrouw Rachel DUPONT**

geboren te Nederbrakel op 12 april 1921 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 9 oktober 1993, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de kerkfabriek St.-Laurentius Ename.  
Oud-bestuurslid A.C.V. Ename.  
Oud-voorzitter van B.G.J.G.  
Lid K.B.G. Ename.

We wisten al lang dat vader ernstig ziek was. Toch kwam zijn overlijden als een donderslag bij heldere hemel ; eens te meer stellen we vast hoe ondoorgrendelijk Gods wegen wel zijn.

Vader was een bezielend en diepgelovig man ; van kajotter naar bestuurslid van het A.C.V. tot lid van de kerkfabriek ; steeds bereid om anderen te helpen.

Wie herinnert zich niet de " oude postmeester " als iemand die graag een kaartje legde en met vrienden een lekkere pint achterover sloeg.

Plichtsbewust als hij steeds was, moest hij met pijn in het hart op vervroegd pensioen wegens ziekte.

Het plotse overlijden van moeder en het niet meer uit de voeten kunnen, waren zware klappen. Toch klaagde hij echter zelden of nooit ; integendeel, hij toonde zich steeds sterker dan hij eigenlijk was.

Hij bad om Gods hulp en hoopte op een

spoedige verhuis naar een rustoord. Hij wou toen zelfs een feestje geven ; hij hield ervan om de ganse familie te verenigen en telkens hij zijgen kleinkinderen zag, fleurde hij op. Maar de Heer riep hem vroegtijdig naar zijn definitieve rustplaats. Dat het familiaal leven voor hem uitermate belangrijk was, blijkt ook uit het indertijd aanvaarden van het voorzitterschap van de " Bond voor Grote en Jonge Gezinnen ".

Beste kinderen en kleinkinderen, bedankt voor de goede zorgen. Gedenk dat moeder en ik leven in hemelse vreugde en vertrouwen op God. Steun elkander en onthou dat we elkaar ooit terugzien.

Beste familie, vrienden en kennissen, hou onze prettige momenten samen in herinnering.

---

Paul en Martine DE VOS - VANDERHAEGHEN  
en kind,

Luc DE VOS,

Eddy en Maria VAN DER BEKEN - DE VOS  
en kinderen,

Marc en Françoise DE VOS - BOURGEOIS,  
Dirk en Erna DE VOS - DEMORELLE

en kinderen,

Johan en Marleen VERMEULEN - DE VOS,  
zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DE VOS, BAUTERS,  
DUPONT en DELANGE,

danken U van harte voor uw steun,  
uw aanwezigheid en uw gebed.

NAMIS op zondag 31 oktober 1993 om 9 uur.  
De dertigdaagse missen zullen gelezen worden  
in het klooster van Kruishoutem.