



Vertrouwend op een eeuwig weerzien
bewaren we dankbaar en liefdevol
het aandenken aan

DE HEER

FERNAND DUBOIS

echtgenoot van Mevrouw
IVETTE JUREZ

Geboren te Mater op 14 mei 1931 en godvruchtig
overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 14 augustus 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Ambtenaar op rust.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Ivette JUREZ, zijn echtgenote,
Johan en Martine DUBOIS-SPEECKAERT en
Michaël,
Lieven en Carine SEGERS-DUBOIS, Brecht en
Arne,
Karl en Nathalie DUBOIS-BOTTELDOORN en
Annelies,
zijn kinderen en kleinkinderen,

en de families DUBOIS, JUREZ, GHIJS en
VANDE CASTEELE,

danken U oprecht voor uw gebed en blijken
van medeleven.

Namis : zondag 4 september 1994 om 11 uur in
de dekanale kerk.

Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15 - 360.75.60