

De dood heeft dus een einde gesteld aan dien langdurenden strijd van het lichaam tegen de kwellingen welke het hadden aangerand. Het uur van de beloning is gekomen. (H. Ephr.)



Bid voor de Ziel

van Meijffer

ROSALIE DUBOIS

Lid van den wekelijksen kruisweg van den bond van het H. Hart en van de Congregatie.

geboren te Opbrakel den 17 Juni 1884 en er godvruchtig overleden den 1 Juli 1952, Versterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.



Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon, want mijn hulpeloze kwaal aanvaarde geen genezing.

God mengelt hier op aarde ons leven met bitterheid, opdat wij niet zouden vergeten dat wij hier geen blijvende woonplaats hebben, maar op weg zijn naar het huis van den eeuwigen Vader.

De dagen van den mens zijn vol smarten en ellenden; vrees, zorgen, kommermissen en beproevingen vergallen zijn leven, maar tegenspoed, ziekte en voorspoed komen van God: dikwijls beproefd Hij den mens in dit leven om hem in het andere te sparen.

Mijn goede zuster, Ik dank U innig om uw goede zorgen. Gij hadt wellicht gehoopt dat we nog jaren samen hadden kunnen doorbrengen. God, die ons het leven gaf, heeft er

anders overgeoordeeld en heeft mij dit aardse leven ontnomen om mij de eeuwige beloning te schenken, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem hier op aarde trouw hebben gediend.

Troost U, mijn zusters en broer, het scheiden valt zwaar maar ik wacht op U in den hemel. Gij allen, die mij gekend hebt, denkt mij in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De Familie DUBOIS-GIJSELINCK ;

Danken U om de blikken van deelneming in hun rouw en om uwe gebeden.