

Hoe gerust sterft hij, die wel geleefd heeft.



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

EMMA DUSONG

weduwe van Mijnheer

ALFONS MINCKE

geboren te Oprakel de 25 Februari 1877 en
er godvruchtig overleden de 24 Maart 1952.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Zij was lid van de Derde Orde, de wekelijkse kruisweg, Confrerie van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.



Zalig zijn zij, die in den Heer sterven voortaan zullen zij rusten van hun arbeid want hun goede werken volgen hen.

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven veranderd, niet weggenomen en terwijl het huis dezer aardse ballingschap in puin stort, wordt er voor hen een eeuwige woonplaats bereid in den hemel.

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn levensloop beëindigd en 't geloof bewaard, voor mij is weggelegd de kroon der gerechtigheid.

Zij was beziel met een vurige liefde tot Jezus en zijn Allerheiligste Sacrament. Zolang zij kon ging zij dagelijks naar de H. Mis en gelijk alle vrome zielen had zij een tedere genegenheid voor zijn Heilige Moeder wier rozenkrans zij dagelijks bad.

Voor haar zelf is de dood onverwachts gekomen. Terwijl zij hoopte nog te genezen heeft God, de Gever van het leven, en anders over geoordeeld en haar bij Hem geroepen om haar loon naar werken te geven.

Mijn dierbare kinderen, wees altijd vrome en plichtsgetrouwe leden der H. Kerk. Vergeet mij niet in uw gebeden en in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Wij danken U om uw deelneming in onze rouw en om uw gebeden.

De Familiën DUSONG, MINCKE, DE VOS en D'HAESE;

Nederbrakel. Druk. Wwe O. Surdiacourt.