



BID VOOR DE ZIEL VAN

Julienne GOEDVRIEND

WEDUWE VAN

Henri VAN DE CAPELLE

geboren te Ronse op 9 maart 1907 en er
godvruchtig overleden op 10 september 1988,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

—
Toen hoorde ik een stem uit de hemel, die
sprak : Zalig de mensen die sterven in de
Heer; zij zullen uitrusten van hun zwoegen
want hun werken volgen hen.

Het doet ons pijn dat wij Julienne verloren
hebben, maar wij zullen steeds dankbaar zijn
dat wij haar gehad hebben en haar blijven
bezitten in onze gedachten.

Wie haar gekend heeft bewaart het aandenen
aan een rechtschapen en gedienschtig
mens, die zonder uiterlijk vertoon, maar een-
voudig en welgemeend in dienst was van deze
die haar omringden.

Geliefde zuster, dank voor uw zorg en gene-
genheid gedurende mijn laatste levensjaren.
Ik dank ook alle familieleden en vrienden, die
mij trouw hebben bijgestaan, allen die mij in
echte vriendschap genegen waren.

Mariette GOEDVRIEND, haar zuster,
André VAN DE CAPELLE, haar zoon,
De families GOEDVRIEND-VINDEVOGEL-
MORA,

**danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.**