



Ik ben de verrijzenis en het leven

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARTHA GOUBERT

weduwe van de heer Frans DE DIER

Geboren te Denderhoutem op
24 september 1904 en godvruchtig
overleden in het rusthuis "Ter Baken" te
Denderleeuw op 16 april 1993, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

Eenvoudig was het leven van Martha.
Stil en plichtbewust heeft zij geleefd.
Steeds vol aandacht voor de noden van
haar gezin en voor allen die haar nodig
hadden. In haar geloof vond zij steeds de
kracht om te doen wat haar plicht was. Zij
heeft geleefd naar het voorbeeld van
Christus in liefde tot God en de mensen.
Met moederlijke liefde heeft zij steeds de
leden van haar gezin omringd en allen
gelukkig gemaakt door haar
onvermoeibare inzet.
In dankbaarheid zullen we haar nooit
vergeten, en haar blijven gedenken in
onze gebeden.

*De families GOUBERT, DE DIER, VAN IMPE
en DE PRIL danken U voor uw medeleven
en gebed bij hun rouw.*

Begr. Grafzerken Luc Bael, Denderhoutem
Druk. Bart GEES, Kerksken