

"Wilt gij, als moeder henegaat,
ze nog met liefde lonen ;
laat dan haar beeld, bij raad en daad,
U in de geest steeds wonen." (L. Reijpens)

**VROOM AANDENKEN EN UITNODIGING TOT
GEBED EN EUCHARISTIEVERIERING VOOR**

MEVROUW

SARA GHIJS

echtgenote van de Heer

Alfons ROOS

geboren te Nederbrakel op 22 juni 1889 en aan de genegenheid van haar familie ontnomen op 16 maart 1969, na een moedig en geduldig lijden om opgenomen te worden in de heerlijkheid van de Vader. Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen. Ze was lid van de confrerie van het H. Hart en erelid van de H. Hartbond.

Bij moeder begint de wereld. Bij een goede, vrome kristelijke moeder begint ook de hemel.... Want zij leert haar kinderen geloven, hopen en beminnen : zij leert hen bidden, offeren en evangelisch leven. Onder de wijze leiding van een voorbeeldige moeder wordt het gezin, ondanks zorgen en beproeving, de inleiding van een eeuwig, gelukkig leven.

Aan zulk een heerlijke levenstaak wijdde deze inkristelijke en dierbare moeder al haar krachten, haar onverpoosde zorgen en haar offervaardige liefde. Haar leven was dan ook innerlijk rijk en gelukkig, eenvoudig maar oprecht : zonder uiterlijk vertoon, altijd zeer huiselijk en familiaal.

Zo was deze vrouw en moeder een ware getuigenis van Gods liefde. Zij heeft haar Kindschap Gods tot het kleinste beleefd met een groot hart. Haar vroomheid, haar goedheid, haar dienstvaardigheid, waren een aangrijpend voorbeeld voor iedereen. Haar echtelijke liefde,

haar zorgvolle toewijding aan haar gezin, haar vurig gebedsleven, maakten van haar een hoogstaand kristen mens. Van haar stille vrome deugd zullen haar kinderen, immer de blijvende getuigen zijn.

Een leven zonder smet en vlek verdient een gelukkige ouderdom, zonder angst, met een stralende glimlach op het gelaat en in volle berusting, heeft ze haar levenseinde tegemoet gezien, gans bereid en stichtend, zacht en vredig, is zij naar de Heer gegaan, gans overgegeven aan de goddelijke wil en zo innig dankbaar om allen die haar zo getrouw verzorgd en bemind hadden.

Zonder U Heer heeft ons bestaan geen inhoud en geen zin. Wij danken U voor deze echtgenote en moeder, ons zo nabij en duurzaam. Moge haar liefde in ons voortleven en te goede komen aan de kristelijke gemeenschap waarin we samen lijden en strijden om eens samen verenigd te worden in uw vreugde voor altijd.

Aanvaard Heer dit offer en ook de gebeden, door haar echtgenoot, haar kinderen en kleinkinderen, haar familieleden, kennissen en gans onze gemeenschap, opgedragen voor de ziel van onze dierbare afgestorvene, verleen haar de eeuwige vreugde in het Vaderhuis en wil ons allen met haar aan het geluk der heiligen deelachtig maken.

H. Jozef, patroon van de goede dood bid v. o.

De families GHIJS, DONCKERWOLCKE, ROOS
en PIETERAERENS,

danken voor uw medevoelen.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.