

†

Gedenken wij dankbaar

MEVROUW

**Germaine GILLIS**

weduwe van de Heer Frans GYSELINCK

geboren te Melle op 12 april 1914 en godvruchtig overleden in de kliniek Maria Middelaars te Gent op 26 juni 1995, gesterkt met de Sacramenten der zieken.

---

Samen gedenken wij Germaine als iemand die voor God, haar gezin en medemensen heeft geleefd. Er zijn geen opvallende grote heldendaden, maar wel de trouw en de liefde van een heel leven.

Daarin ligt de grootheid en schoonheid van haar leven. Zo laat zij ons een beeld na van wat een echte moeder kan zijn. Wij treuren wel om haar heengaan. Wie ons dierbaar is ziet men niet graag gaan. Maar anderzijds moeten wij bekennen dat wij ook veel hebben gekregen. Een goede moeder is goud waard.

---

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Daarom zal ons gebed vooral het kenmerk van de dankbaarheid en waardering dragen. Meteen drukt het ons vertrouwen uit dat God zich over onze dierbare kan ontfermen. Zij heeft immers voor God en haar gezin gezorgd en geleefd. Haar taak is volbracht. Het eeuwig leven en geluk mogen nu haar vreugde en vrede zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, liefde kent geen grenzen, kan en wil altijd meer voor anderen betekenen. Ik dank U dat wij dat bij elkaar hebben gevonden en gegeven. Moge die liefde ons over de dood heen verbonden houden en God ons in zijn liefde eens voor eeuwig verenigen.

Dierbare familie en vrienden, ook U wil ik in mijn dank betrekken, want uw vriendschap was voor mij steeds opnieuw een troost en een vreugde.

---

De kinderen en kleinkinderen,

De families Gillis, Gyselinck, Buysse en De Coene,

*danken U oprecht  
voor de blijken van deelneming  
en Uw gebed.*

---

Druk Jacobs Melle