



Ter nagedachtenis aan

MEVROUW

Paula GYSELINCK

Weduwe van de Heer André VAN LOKEREN

Geboren te Melle op 14 februari 1911 en god-
vruchtig overleden in de kliniek Sint-Jozef te
Gentbrugge op 25 november 1995,
omringd door haar kinderen.

Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Gilbert en Andréa Vanooteghem-Van Lokeren,
kinderen en kleinkinderen,
Paul en Christiane
Van Lokeren-Van Den Eeckhaut en kinderen,
Luc en Agnès Van Lokeren-Derweduwen en kin-
deren,
Michel en Françoise De Corte-Van Lokeren en
kind,
Yves en Lina Van Lokeren-Brackenier en kinde-
ren,

De families Gyselinck, Van Lokeren, De Coene
en De Vreese,

*danken u oprecht voor de bliken
van genegenheid en gebed.*

Moeder,

wij hebben u lang mogen bij ons bewaren,
we hebben u uitgeleide gedaan.
Wij waren bij u rond uw ziekbed,
in de bange uren van uw angst en uw pijn.
Gij waart zo blij omdat wij bij u bleven.
Gij waart fier over ons, uw kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen.
Met pijn zagen wij het uur tegemoet
dat wij u moesten afgeven.
Wij hebben afscheid genomen,
want het leven gaat verder,
voor u en voor ons.
Voor u, voortaan bij vader,
in een bestaan zonder pijn, in het licht
en de vreugde van God.
Voor ons, die hier achterblijven,
met zoveel dingen die ons
aan u herinneren,
en de dankbaarheid om
al wat gij voor ons geweest zijt.
Vaarwel, lieve moeder,
en tot weerziens bij de Heer.

Laat ons vanuit onze verbondenheid nu bidden :
"Heer God, laat haar liefde, haar kalmte, haar
eenvoud en haar onverdroten zorg, de rots zijn
waarop haar familie kan verder bouwen."



*"Ik ken een land waar elk verdriet
verandert in een gouden lied ..."*

Rouwcentrum Roland De Meyer & zoon Melle
Druk Jacobs Melle