

Zalig de doden die in de Heer sterven ! (B. Op.)



IN VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Jules - Joseph HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

A M A N D I N E H I M S C H O O T

geboren te Opbrakel op 5 augustus 1890 en er
kristelijk gestorven in de kliniek van St. Fran-
ciscus op 2 april 1966, bediend door de H.H.
Sakramenten der zieken en der stervenden.

OPGEEIST IN DE OORLOG 1914-18.

Deze goede man en vader mag op zijn oude
dag met voldoening en vreugde terugblikken ; op
een leven vol ver dien sten. Hij heeft zijn geloof
bewaard, als rechtschapen man heeft hij eerlijk
zijn brood verdiend door harde, vroege en late
arbeid. Door het naarstig werk van zijn handen,
al die jaren in de steengroeven, heeft hij zijn
geliefd gezin gevoed en grootgebracht. Zijn kin-
deren heeft hij met vaste hand tot waardige
medeburgers opgeleid. De Heer heeft hem ver-
heerlijkt en zijn arbeid en zijn zwoegen tot een
goed einde gebracht, zodat hij weldoende en
verliend enkele jaren rust kon genieten, temid-
den van de zijnen op dat heerlijk plekje grond
waar hij gewonnen was en geleefd had.

Voor zijn gezin heeft hij gewerkt en geleefd
met gans zijn hart; daarom mocht hij steunen op
de dankbare genegenheid van zijn moedige vrouw
en kinderen. Voor alle medemensen met wie hij
omging was hij een hartelijk mens, vol genegen-
heid en dienstvaardigheid. Hij werd door allen
geerd die hem kenden als een goede vriend.

Over dat zwoegend leven van weleer was een
vrede en rust gekomen, de laatste ziekte als
voorbode van het einde had hij zijn hoop ge-
steld op een ander en beter leven, waar hij
eindelijk na zijn tobben en zwoegen zou binnen-

gaan in de ware RUST en WARE PAASVREUGDE
en VREDE, die de Heer alléén geven kan.

Mijn geliefde vrouw en kinderen, schoon- en
kleinkinderen, ik dank U voor al de jaren van
ons schoon familieleven, zo vol trouwe genegen-
heid, toegewijde zorgen, waarmee ge me bijge-
staan hebt. Blijft allen trouw aan uw kristelijk
leven. Troost en helpt moeder. God zegene en
beware U allen. Blijft me allen gedanken in uw
gebeden.



De families HAEGEMAN, JOURET, HIMSCHOOT
en JOURET,

zeer gevoelig voor Uw bliken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel