

Over de dood heen, mogen we het nieuwe en betere verwachten, de grond van die verwachting is de Heer, de gestorvene en de verrezene.



**DANKBAAR AANDENKEN**

aan Mevrouw

**Zulma - Anna HAELTERMAN**

echtgenote van de Heer

**Arthur VERPLANKEN,**

geboren te Brakel op 10 december 1904 en na een kortstondige ziekte er overleden op 12 november 1973 gesterkt door de Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ze was erelid van de Bond van het H. Hart.

Wanneer onze dierbaren sterven die iets van hun leven gemaakt hebben, heeft men steeds het gevoelen dat het niet tevergeefs was. Plezier en genot gaan voorbij, maar het goede blijft! Het is nu de tijd om ons de vraag te stellen of onze handen niet leeg zullen zijn bij de dood. Het is voor ieder van ons nog de tijd om het goede te doen.

Deze dierbare moeder, na een korte ziekte van ons heengegaan, is een treffend voorbeeld geweest van een kristen vrouw, de steun van haar echtgenoot en de troost van haar kinderen.

Werkzaam, vol kommer en zorg, in haar eenvoudige en dagelijkse bezigheden heeft ze de weg getoond langs het stille maar verheven lichtspoor in haar liefde tot God en tot ons. Daarom verdiende ze het zo fijn verzorgd te worden in haar laatste levensdagen.

Met ons hart vol verdriet nemen we afscheid van moeder. Wij twijfelen er niet aan, of de barmhartige God zal haar opnemen bij Zich en haar voorgoed gelukkig maken in het eeuwig leven.

Allen die ik bemind heb, geen vaarwel maar een tot weerziens bij de Heer.

**Namis op zondag 25 november om 9 u. 30.**

De families HAELTERMAN, COLENS,  
VERPLANKEN, ENGELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Oubraken.