

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

**Romanie Maria HOEBEKE**

weduwe van

**Mijnheer Kamiel VAN HAEZEVELDE**

geboren te Oprakel op 23 juli 1896 en in de Heer ontslapen te Zottegem op 19 december 1977 gezalfd met de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Moeders sterven nooit. Een moeder kan alleen maar leven, voortleven; zij die leven gaf blijft voort in het hart van de kinderen de aanwezige, de nooit vergetene.

Moeders worden altijd bemind. Wij gedenken zo graag hun grote liefde, hun toewijding en hun zorgen. Wij zijn moeders zo dankbaar.

Om dat alles is het ons mogelijk te kunnen aanvaarden dat niet alleen wij moeder nooit vergeten, maar dat God zelf ze eeuwig dankbaar zal zijn, want zij waren de grote getuigen van liefde, en alle liefde is een deel van God, een teken van Zijn zorgzaamheid en bekommernis om de mens, om het kind dat in elke mens leeft in zijn nood aan begrip, in zijn nood aan zorg en koestering. Moeders zijn een taal en een teken van God.

Wij willen dan ook vandaag eerst en vooral danken. Dankbaar zijn is de schoonste menselijke manier om te erkennen en te huldigen. Wij willen God danken omdat Hij ons die moeder heeft gegeven, om al wat goed en onvergetelijk is geweest, in die beste aller moeders: onze moeder.

Wij willen dankbaar zijn omdat ons de gelegenheid is gegeven in zorg en toewijding een antwoord van wederliefde te geven aan moeder.

Wij willen een brug slaan, de grenzen van ons bestaan doorbreken, omdat ons geloof nu zo gelukkig ons leert dat er nooit banden worden gebroken, nooit de diepste dingen van de mensen een einde nemen, maar wij tot eeuwigheid geroepen zijn, omdat God zelf die onze oorsprong is en de diepste reden van ons bestaan eeuwig is. God die liefde is veroordeeld niet het menselijk bestaan tot een vernietiging, maar wil de mens in eeuwigheid.

Gelijk hoe ziek moeder was, tot op het ogenblik van haar sterven hebben wij in haar gezien en meegeleefd haar aanwezig zijn, haar menselijk warme hart voor ons. Geen ziekte kan de diepste kern van haar mens zijn breken. Daarom ook is moeder niet dood, nooit dood, maar is ons gedenken van moeder een geloven in haar nu zijn, in haar eeuwigheid. Daarom ook is haar herinnering een bidden geworden.

Wij danken God om moeder.



De families : HOEBEKE - VAN HAEZEVELDE -  
VAN DE KERKHOVE en DE  
RIDDER

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert