

Goede en trouwe dienaar, treed binnen in het huis van de Heer.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

**Georges August Hutsebaut**

**Weduwnaar van Anna MEERPOEL**

**Echtgenoot van Julienne CALLEBAUT**

Hij werd geboren te Hillegem op 8 juli 1900 en ontsliep zacht in de Heer te Herzele op 29 juni 1978. Gesterkt door Kristus in zijn H. H. Sakramenten.

**Rustend bode van de C.M. Gewest Herzele**

Zwaar treft ons deze plotse, smartelijke rouw.

Maar het troost ons als wij bedenken hoe de dierbare overledene, door zijn eenvoudige rechtgeardheid, zijn onverdroten werklust, zijn vriendelijkheid, zijn grote goed hart, een zegen geweest is voor zijn gezin, en voor de vele vrienden en bekenden.

Toch was het leven dikwijls hard voor hem. Maar zijn moed was sterk genoeg om de moeilijkheden te overwinnen, en opgewekt dienstwillig te blijven. De ontelbaar velen die hij gedurende 20 jaren als bode van de Christelijke Mutualiteit kon opzoeken, raad geven en bijstaan, zullen getuigen van zijn blijmoedige dienstvaardigheid. Zoals van de Heer Jezus mag men van hem zeggen dat hij "gekomen was om te dienen niet om gediend te worden". Dit leven in dienende liefde is niet verloren geleefd. Door Gods

barmhartigheid zal het hem, hoe tragisch ook afgebroken, naar de heerlijkheid der Verrijzenis voeren.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindjes, ik dank u om de vele schone jaren die uw genegenheid en goede zorgen mij hebben gebracht. Blijft in liefde verenigd, en bidt voor mij. En gij ook, goede familieleden en vrienden, weest mij indachtig.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor hem.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven in hun rouw danken U :

Julienne Callebaut,  
Lucien en Denise Quintyn-De Coker, kinderen en kleinkinderen,  
Jerome en Jacqueline Hutsebaut-Duysburgh, kinderen en kleinkinderen.

De families

HUTSEBAUT, QUINTYN, CALLEBAUT,  
MEERPOEL, BECQUE en DYSSSELEER.

---

Drukk. De Toren - De Ryck K., Herzele  
Begrafenissen Van den Neste H. Herzele