

« Wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven,
zal leven » (Evangelie)

†

ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert LIMPENS

**Echtgenoot van Mevrouw
Emma DUMONT**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 18 december 1899 en er godvruchtig overleden op 17 april 1971, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Opgeëiste 1914-1918 - Mijnwerker - Brankardier

Een trouwe echtgenoot, een eerlijk man en een vriend voor wie hem kende, is heengegaan tot diepe droefheid van zijn geliefden. Zijn zending op aarde is volbracht: moeilijke dagen heeft hij beleefd en harde beproevingen kwamen hem over: alles heeft hij met geduld en onderwerping aan Gods wil verdragen.

Zijn leven, dat een leven was van harde arbeid, was schoon en verdienstelijk.

Ons vast betrouwen is dat de goede God hem na zijn lijden, de hemelse Paasvreugde zal laten genieten. Zijn gedachtenis zal in ons hart bewaard blijven.

Beminde echtgenote, gij zijt mijn steun en mijn sterkte geweest in mijn leven: dank voor uw toewijding.

Beste kinderen en kleinkinderen, van wie ik zoveel hield, blijf mij in dankbaarheid gedenken en bid voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige vreugde.

De Families:

LIMPENS, PIEYNS, DUMONT en
D'HOKER,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Uitg. Paul Van Den Bossche Sint-Maria-Oudenhove