

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de zielerust van
DE HEER

ROLAND MACHTELINKX

echtgenoot van mevrouw
GHISLAINE HAEGEMAN

geboren te Geraardsbergen, op 21 augustus
1933 en godvruchtig overleden in het Stede-
lijk Ziekenhuis te Geraardsbergen, op 10 fe-
bruari 1984, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken en de pauselijke zegen in het
stervensuur.

—

De families **MACHTELINKX, DE FROY,**
HAEGEMAN en **JANSSENS,**
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

« God, onze Vader,
uw Zoon Jezus heeft het lijden niet ontvlucht
maar tot het einde toe doorstaan.

Wij vragen U :

richt onze ogen op zijn kruis
als eigen leed en dat van anderen
ons te veel wordt ;
dat wij de weg gaan van de Mensenzoon :
leven en sterven voor elkaar,
en de volheid van uw liefde ervaren,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. »

Dierbare echtgenote, sinds enkele maanden
had ik een wankele gezondheid, maar toch
hoopte ik nog jaren met u gelukkig te zijn.
Gij hebt mij steeds omringd met uw gene-
genheid en zorg. Voor uw liefde en begrip
dank ik U en al mijn familieleden en ken-
nissers.

De Heer heeft mij uit dit aardse bestaan
geroepen, ik reken op zijn barmhartigheid.
Bid dan ook allen voor mij in familiegebed
en zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begrav. en Crem. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.